

572 / F. B.

No. 572 / 55



Brief en vele groeten van  
 den Heer J. A. Anonit, Rid-  
 der der orde van den Ne-  
 derlandschen Leeuw, Kom-  
 mandeur der orde van den  
 Witten Olifant van Siam,  
 Resident van Soerabaja,  
 aan zijnen vriend den Pa-  
 negran Adhikari Aris  
 Paksa M... .. Kolonel  
 bij den Generaalen Staf, van  
 het Nederlandsch-Indische  
 Leger.

Handwritten text in a non-Latin script, likely Javanese or Balinese, covering the left side of the page. It appears to be a translation or commentary on the Dutch text.

PURO PAKU ALAM

Ik verzocht U met de  
 overige prinzen van Kes-  
 hus en Uwe uniformdra-  
 gende familieleden op  
 Woensdag den 1<sup>o</sup> Januarij 1901  
 des namiddags vóór halfzes  
 ons niet naar het Residentie-  
 huis te begeven, ten einde  
 en souper bij te wonen, ter ver-  
 eenig van het alsdan nieuw be-

1901 gonnen jaar. -  
 Voor de vertaling, Soerabaja d' 1<sup>o</sup> Decembru 1901.  
 De Translatoren: De Resident van Soerabaja  
 J. M. J. ... .. J. A. Anonit